

Op donderdag 20 november kregen wij het bericht dat onze collega op rust, de heer Freddy Hermans, in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen was. Het werd heel stil bij ons op school toen we het nieuws van zijn overlijden vernamen. De verslagenheid was groot.

Meester Freddy startte zijn carrière in oktober 1982 als leerkracht metaalbewerking. Hij stond steeds paraat voor zijn leerlingen en de school. Niets kon of mocht hem ontgaan.

11 jaar later maakte hij promotie en werd hij werkmeester. Ook dit vond hij niet voldoende. Hij wilde meer. Vanaf december 2006 tot aan zijn pensioen op 1 augustus 2014 werd hij Technisch Adviseur Coördinator.

Naast zijn job als TAC-er zetelde hij in onze toenmalige lokale raad en schoolraad. Hij was tevens lid van de overleg- en kwalificatiecommissie.

De meester was een gedreven man, een man van weinig woorden maar van vele daden. Het was ook een man op wie we steeds konden rekenen.

Veiligheidsdossiers opmaken en opvolgen en evacuatieoefeningen doen waren zijn stokpaardjes. Bij elk inspectiebezoek kreeg de school een gunstig advies en een dikke proficiat. Alles was steeds prima in orde en dit dankzij onze meester Freddy.

Ik kan mij geen enkele activiteit voorstellen waarop hij niet aanwezig was. Hij stond steeds paraat om onze school een positieve uitstraling te geven. Zelfs tijdens de schoolvakanties, bij inbraakalarmen, stond hij steeds paraat om te gaan kijken wat er aan de hand was.

Oldtimers en auto's waren in zijn vrije tijd zijn passie. Na zijn oppensioenstelling was hij jaarlijks van de partij om te genieten van de 'oldtimerritten' van ons schoolfeest.

Hij was onze school zeker niet vergeten en we hoopten hem nog vaak te mogen verwelkomen op onze activiteiten!

Maar het lot heeft anders beslist!

Onze rondritten zullen nooit meer hetzelfde zijn. En elk jaar, tijdens onze 'opendeur', zullen wij even stilstaan bij wat hij voor onze school betekend heeft.

Hij was niet alleen een waardevolle werknemer voor het GO!, maar ook een plichtsbewuste collega voor ons Bu.S.O..

Bedankt voor alles. En... een goede reis, meester.



De Directeur  
C. Driessens



Wij namen ook afscheid van ...

jongeheer Michael Wijnants, oud-leerling van onze school;  
mevrouw Sylvia Marx, mama van onze leerling Bjorn Bosmans;  
mevrouw Louisa Beylemans, moeder van ex-collega Willy Claes;  
de heer Clement Motmans, vader van juf Ingrid Motmans.